

Het groene hart van Italië



• Het stadje Spello is een prima voorbeeld van Umbria: kenmerken van Umbria: schitterende middeleeuwse stadjes in een groen decor.
FOTO'S: DE TELEGRAAF EN GETTY IMAGES

Midden in Italië ligt de schitterende regio Umbria. Hier vind je de mooiste middeleeuwse stadjes, ommingd door groene natuur. Het is een genot om met de auto door Umbria te dwalen. Welke kant je ook op gaat, je komt altijd weer uit op plaatsen met sfeervolle oude straatjes en de mooiste gebouwen die duiden op een groots verleden. De Reiskrant kroop achter het stuur.



• Het stadje Spello is een prima voorbeeld van Umbria: kenmerken van Umbria: schitterende middeleeuwse stadjes in een groen decor.
FOTO'S: DE TELEGRAAF EN GETTY IMAGES

door **MAARTEN VAN AALDEREN**
Wie de verschillende aspecten van Umbria wil ontdekken kan het beste Perugia als uitgangspunt nemen. Perugia is de hoofdstad van de provincie en ligt vrij centraal. Het is ook een gezellige universiteitsstad met veel jongeren. Om deze stad te bereiken moet je het platte land achter je laten en met de auto de heuvel opgaan, omdat je op een parkeerplaats vlakbij het oude centrum van de stad bent aangekomen. Dan moet je nog even via brede trappen naar boven lopen, een paar straten door, zoals de gezellige grote winkelstraat Corso Vannucci, totdat je aankomt op het centrale plein Piazza IV Novembre.

In het hart van de stad vind je het prachtige Palazzo dei Priori; het stadhuis van Perugia. Hierbinnen heb je, in de hogere verdiepingen van het gebouw, het museum Galleria Nazionale d'Umbria. De verzameling schilderijen van de dertiende tot de negentiende eeuw is indrukwekkend, zowel qua kwaliteit als qua hoeveelheid. Lees verder op pagina 4

ALLEEN DEZE WEEK TE BOEKEN!

REISKRANT WEEKACTIE

MEGA ACTIE

MOVIE PARK GERMANY

€ 49,50

De Reiskrant

- Dagkaart Movie Park Germany
- Hotelovernachting in Van der Valk gladbek
- Ontbijtbuffet
- Kinderen betalen slechts 22 euro
- Vertrek van 15 juni t/m 28 oktober

OP=OP

www.reiskrant.nl/weekactie

Stedentripje Lissabon

UIT & THUIS

liefthebbers. En omdat er dus ook veel parken zijn, zullen we hier bestel aan onze trekken komen. Alles is nieuw voor ons, dus we komen vast tijd te kort." Aan het strand zal je ons niet zien. Wij houden niet van zand tussen onze tenen. Maar terrassetjes vinden wij weer des te leuker. Dat is echt vakantievieren. Oh ja, we willen ook een beetje uitrusten, maar of daar tijd voor kostert: €25 euro p.p. voor de vlucht en hotel met logies/ontbijt

Dat is toch weer iets heel anders. Vooral Lissabon schijnt heel bijzonder te zijn. Volgens de folders zijn er veel kastelen, mooie parken en musea. Ook moet het er heel leuk van zijn. We hebben vastgesteld dat de stad op zeven heuvels is gebouwd. Daarom is er ook een speciale lift die je naar boven brengt en gaat er een tram tegen de heuvel op. Ook zijn we natuur-

Wie? Piet en Len
Woonplaats: Kortland
Duur: zeven dagen
Accommodatie: Hotel
Geboortedag: Thomas Cook
Verwachting: Piet: "We laten ons verrassen. We willen alles bekijken wat er te bekijken valt. We hebben Lissabon kurt. Langs de kust, dus nog een mooie rit ook, denk ik." Len: "We zijn eerder in Portugal geweest, maar dan in de Algarve."



• Heerlijk struinen door Lissabon. Foto's: de Telegraaf

Terug naar de middeleeuwen

VERVOLG VAN PAGINA 3

Alleen al dit museum is een van de redenen om naar Perugia te gaan. Vakbij het Palazzo del Priore staat de deftige Fontana Maggiore, die nog stamt uit de dertiende eeuw. Ze werd gemaakt door Nicola en Giovanni Pisano. De middeleeuwse fontein dient als ontmoetingsplaats voor de inwoners van de stad. Het grote gebouwen er pal achter is de kathedraal van San Lorenzo. Van daaruit valt er nog veel meer te zien van Perugia te ontdekken, maar wij reizen de provincie in, om andere stadjes en dorpen te bekijken.

Binnen een uurtje rijden in noordelijke richting over de provinciale weg, kom je uit in Gubbio. Al snel begint je waarom dit fotogenieke middeleeuwse stadje wordt gepreikt voor de populaire televisieserie Don Matteo, waarin filmster Terence Hill (in werkefilmster Terence Hill) aan het spel die tal van heldendaden Speerker) een flitsende priester vertrekt. Het veertiende eeuwse Palazzo del Consoli is echt indrukwekkend. Je moet wel even door een aantal straatjes naar boven klimmen om het van dichtbij te kunnen bewonderen. Dat begint beneden bij de kerk, waar een levendige groenten- en fruitmarkt zit. In de straatjes zijn tal van winkeltjes waar lokale producten te koop zijn. Eenmaal boven op het plein piazza della Signoria staan we stil bij het Palazzo del Consoli, waar een museum in gesticht is, en het Dogemuseum Palazzo Ducale, waar niet alleen middeleeuwse beeldjes geschilderd zijn, en het hooggelegen museum Diocessano, waar schiedleren te bewonderen zijn. Het is het laatste oordeel zakt is de entree schildering boven de ingang. Het is het laatste oordeel van de kathedraal uitgaat. Als we rechts het café Gran Caffè Secchi, links de historische gebouwen Palazzo del Capitano, en daarnaast de Palazzo del Popolo. Hierbinnen is de Sala dell'Assunta, waar een tentoonstelling van Hildebrandt, we gaan weer naar de kathedraal uitgaan. Genoeg hier, we gaan verder op ons ontdekkingstocht door Umbrie. We willen naar Spoleto. Het stadje ligt vlakbij en



• Ook de binnenstad van Perugia kent een historische sfeer.

Wijn

Ook deze Italiaanse regio kent zo haar eigen lokale producten, zoals wijn, honing, olijfolie en truffels. In bijna elk stadje kom je authentieke winkeltjes tegen die met trots hun eigen en het prettige klimaat maken heuvels van Umbrie en het prettige klimaat maken de regio uitstekend geschikt voor wijnbouw. De bestaat hier dan ook al sinds de oudheid. Bekende wijnen zijn bijvoorbeeld Sagrantino di Montefalco en Colli Perugini, die, zoals de naam zegt, op de heuvels van Perugia wordt verbouwd. Ook Orvieto, met ook weer een prachtige dom, heeft een uitstekende eigen wijn.



Reiswijzer

Omdat de hoofdstad van Umbrie, Perugia, niet met het vliegtuig bereikbaar is uit Nederland, is de auto verreweg het beste middel om naar Umbrie te gaan. Bovendien is Umbrie uitermate geschikt om ritjes te maken. Je kunt dus beter niet afhankelijk zijn van openbaar vervoer. De regio Umbrie ligt ten noorden van het midden van Italië. Als je met de auto van Florence (Firenze) naar het zuiden richting Rome rijdt, sla je op een gegeven moment af bij Valdicchiana om naar links rijden, richting het oosten. Binnen een half uurrijde bereik je dan het Trasimenomeer.

VA 04



Je komt iedere keer weer uit in historische steervolle plaatsen

Direct als je aan- komt valt de bijzondere sfeer op. Dit is een prachtige VVV kaartje we te horen welke bezwaarsaandigheden we moeten bezoecken. Via de Palazzo Comunale lopen tot aan het veertiende eeuwse Fort Rocca Albornoziana. Kapel is te zien. Nadat we een met een trapje naar beneden om de crypte te bewonderen. Het is de moeite waard, want hier zijn beelden van Giovanni en Nicola Pisano te zien.

Als we de kathedraal uitgaan zien we rechts het café Gran Caffè Secchi, links de historische gebouwen Palazzo del Capitano, en daarnaast de Palazzo del Popolo. Hierbinnen is de Sala dell'Assunta, waar een tentoonstelling van Hildebrandt, we gaan weer naar de kathedraal uitgaan. Genoeg hier, we gaan verder op ons ontdekkingstocht door Umbrie. We willen naar Spoleto. Het stadje ligt vlakbij en jaar in de zomer een groot kunst-

Struinen door VS...

Wie: Jan en Gerda
Woonplaats: Julianadorp (N-H)
Duur: Vier weken
Accommodatie: Motel
Geboekt bij: Jan: "De vlucht en het eerste motel via internet. De rest onderweg met de laptop."
Verwachting: Jan: "We wilden een tijdje door Amerika struinen, op de vakantiebus hebben we informatie gekoppeld en op onze eigen manier ingevuld."
en Texas. Deze reizen hebben we niet gepland en de laatste reis was een beetje gekoppeld en op onze eigen manier ingevuld."

UIT & THUIS

Memorial, wat twee miljoen mensen per jaar naar toe komen. Jan: "En wat dacht je van New Orleans. Dat is echt een hele mooie plek. Heel gezellig, vooral de Franse buurt, met allemaal huizen met in 28 dagen 6500 kilometer gereden en 22 slaapplekken gehad. De auto, een Chevrolet Impala, had een busstuur gemaakt door het Franse bedrijf. Verder zijn we naar de CNN studio's geweest en hebben we in Fort Worth in Texas een rondtoer gemaakt."
Kosten: 550 euro p.p. voor de vlucht. De kamers gemiddeld 55 dollar p.n.



• Jan en Gerda hebben een heerlijk reis door Amerika gemaakt



• Ook Gubbio (links en boven) heeft dankzij haar indrukwekkende historische bouw veelvuldig als decor voor films gefungeerd.



heeft aan cultuur en historie. Dit dan hebben we het nog niet eens over de culinaire producten... Het is gewoon te veel en een bezoek meer dan waard.
www.reiskrant.nl/weekjeweg

Als we weer verder reizen be-
sfeeren we dat we dagenlang kun-
nen rondrijden door de prachtige
provincie, die zoveel te bieden

Assisi
Een van de belangrijkste reli-
gieuze niet te missen plekken
in Umbrie, is Assisi. Hier vind je
de dom waar Sint Franciscus
van Assisi en de heilige Clara
van Assisi werden gedoopt. Als
je haar ziet begrijp je direct
waarom deze moederkerk der
Franciscanen op de Werelderf-
goedlijst van de Unesco staat.
In de bovenkerk van de be-
roemde basiliek zijn schitteren-
de fresco's van Giotto te be-
wonderen, waarin het leven
van Sint Franciscus wordt afge-
beeld. Achterin zijn twee
prachtige fresco's van Clima-
bue, die in 1971 tijdens de
aardbeving gedeeltelijk wer-
den vernieuwd, maar voor een
groot deel weer gerestaureerd
zijn.
De benedictenkerk van de basi-
liek is van en andere orde.
Deze werd in de dertiende
eeuw uit een rots uitgehou-
ven. Ook hier weer fresco's
van Giotto en Cimabue en een
cypre met het graf van Sint
Franciscus. Een derde kerk die
veel wordt bezocht is de Santa
Maria degli Angeli basiliek.
Gebouwd op de plek waar Sint
Franciscus zijn roeping kreeg
om afstand van de wereld te
nemen en in armoede te gaan
leven en waar vele pelgrims
naar toe komen.



• In Assisi vind je de moederkerk der Fran-
ciscanen, de Sint Franciscus
basiliek.

ALGARVE
Voor een heerlijke gezinsvakantie!

De mooiste vakanties naar Portugal!

Appartementen Real Lota
8 dagen op 12 september - al v.a.
€389,- p.p.
4 pers. €409,- p.p.
3 pers. €459,- p.p.
2 pers. €499,- p.p.

WWW.FRANCAVEERREISZAKEN.NL

Meer
Het grote Trastimeno-meer leent
zich uitstekend voor een heerlijk
par familie op dit eiland, dat
met veerboeien van tal verschil-
lende plekken te bereiken is. De
grootste van Italië. Alleen het
ke vakanties. Het is een van de
Gardameer, Comomeer en Lago
Maggiore, alle drie in het noor-
den van Italië, zijn groter, in het
meer liggen drie eilanden, waar-
der (het grootste eiland) met het
plaatsjes rondom het Trastimeno-
meer is Passignano.



Spello
Spello is een van de mooiste en best bewaarde middeleeuwse stadjes van
Umbrie. Een juweeltje. Twee stadspoorten geven je toegang tot de sfeer-
volle middeleeuwse straatjes die leiden naar de Santa Maria Maggior-
kerk. Hier binnen vind je een kapel met prachtige fresco's van Pintur-
chio. Ook vind je er een museumplek dat gewijd is aan Norberto, een
kunstenaar uit dit bijzondere en historische stadje. Vanuit Spello heb je
trouwen, vooral bij Belvedere, een schitterend uitzicht over de regio.